



NEDERLANDA KATOLIKO

NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE ESPERANTISTEN BOND

Oppericht 29 Augustus 1909.

Bisschoppelijk en koninklijk goedgekeurd.

Secretariaat: BERGEN OP ZOOM (Glymesstraat 21)
HAARLEM, 1 ste THEEMSSTRAAT 3

Prop. Dienst: BERGEN OP ZOOM, Antwerpschestraat 45

LEERT ESPERANTO!

LEERT ESPERANTO!

WAAROM? Leest slechts onderstaande uitspraken van hoogstaande mannen en het „waarom” zal U duidelijk zijn.

„Esperanto heeft zich reeds lang over de ganse wereld een blijvende plaats veroverd”.

Prof. Dr. Gerlachus Royen, O. F. M.

„Geen taalkundige, die zijn tijd begrijpt, zal kunnen staande houden, dat Esperanto een ijdele utopie is gebleken”.

Prof. Dr. Gerlachus Royen, O. F. M.

„Esperanto heeft een toekomst, Esperanto heeft de toekomst”.

Prof. Dr. Gerlachus Royen, O. F. M.

„.....en het is tekenend, dat Franse schrijvers als: Tristan Bernard, François Coppeé, Leon Frapié, Victor Marguerite en Georges Ohnet voorstanders zijn van de studie van Esperanto”.

Dr. F. C. Dominicus.

De grote taalgeleerde Meillet schreef in zijn boek: „Les Langues dans l'Europe nouvelle”: „Iedere theoretische discussie is ijdel, Esperanto functioneert”. „Door Esperanto ben ik met tal van buitenlanders in correspondentie kunnen treden en heb ik tal van boeken gelezen niet allen in Esperanto geschreven, maar ook uit het Russisch, Hongaars, Tsjechisch enz. in het Esperanto vertaald”.

J. H. Ledeboer, Directeur v.l. Centraal Bureau der Vereniging van Reclasseringsinstellingen.

„Wij willen dus arbeiden, om Esperanto in dienst te stellen van het Christendom en dus van de beschaving”.

Prof. Dr. Gustave Gautherot, van de Kath. Universiteit van Parijs.

„Esperanto gaat een grote toekomst tegemoet”.

Paus Pius X.

„Het verkeer der volkeren is zo groot, dat ze absoluut een gemeenschappelijke taal nodig hebben”.

Montesquieu.

„Een reeds vaak uitgedrukte gedachte is, dat de invoering ener internationale taal een der meest dringende noodwendigheden is van de tegenwoordige beschaving”.

Ernest Naville, phil.

„Ik ben van mening, dat de aanneming ener internationale taal noodzakelijk is geworden”.

Prof. Lépine, hoogleraar aan de Grote Parijse Universiteit.

„Esperanto is de enige internationale taal, die in het bezit is van alle noodzakelijke eigenschappen, die in werkelijkheid praktische toepassing heeft gevonden en in de gehele wereld reeds een groot aantal aanhangers heeft”.

Dr. Pierre Corret.

„De offers, die ieder moet brengen, door enige tijd aan deze studie te wijden zijn zo klein, en de gevolgen, die er uit kunnen voortvloeien, zo enorm, dat men deze proef beslist moet nemen”.

Dr. Pierre Corret.

„Esperanto zal aan de Kerk grote diensten bewijzen”.

Kardinaal van Rossum, †

„Laat uw kinderen Esperanto leren, 't is de wereldtaal der toekomst”.

Kardinaal Pifill, aartsbisschop van Wenen, †

„Esperanto is ongetwijfeld zeer geschikt om het geloof te helpen verdedigen”.

Kardinaal Pifill, aartsbisschop van Wenen, †

„De studie van Esperanto kan krachtig bijdragen tot geestesontwikkeling, om dezelve reden als de klassieke talen”.

Prof. C. Aymonier, van het Lyceum Charlemagne, Parijs.

„De studie van het Esperanto overtuigde mij, dat ik mijn eigen taal slecht kende, en heeft mij geleerd haar beter te kennen en te doorgronden”.

Prof. C. Aymonier, van het Lyceum Charlemagne, Parijs.

„Ik kan U verzekeren, dat ik door Esperanto de propaganda van onze Heilige Godsdienst zeer bevorderde”.

Abbé Richardson.

„De Katholieken, van nature meer internationaal dan welke groep ook, moeten aan het werk gaan voor het verkrijgen van een wereldtaal”.

Prof. Dr. J. A. Veraart.

„Esperanto zal op de beschavingsgeschiedenis der mensheid van bijna evenveel invloed zijn als de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst”.

Prof. Boirac, Rector der Universiteit van Lyon.

KATHOLIEKEN, LEERT ESPERANTO! STEUNT DE KATHOLIEKE ESPERANTO BEWEGING!
Wordt lid van de plaatselijke afdelingen van de Bond „Nederlanda Katoliko”. Geeft U op voor het volgen van een cursus in Esperanto bij

F282 NED